



Vespa journalen





www.vespa-klub-danmark.dk

Præsident

Peer Fløjstrup Tanggaard
Willemoesgade 52, 6700 Esbjerg
tlf. 7512 3371 / 2064 4979
vespa@vkv.dk

Vicepræsident/Webmaster

Peer Fløjstrup Tanggaard
Vespa Klub Vestjylland

Kasserer

Flemming Iversen
Team Vespa Øst

Bestyrelsesmedlemmer

Ole Mansfeld
Vespa Klub Århus

Jørgen Jørgensen
Vespa Klub Silkeborg

Peter Wulff Nørholm
Vespa Klub Fyn

Kaj Lorentzen
Vespa Klub Nordvest

Hans Sindberg
Team Vespa Øst

Nyt fra præsidenten



Nyt fra præsidenten.

Vespaen har kørt sin sidste tur.....!

Det kan godt være, at hjertet hoppede et par slag over, og jeg fik kaffen i den gale hals, da jeg hørte det. Nyheden blev sendt i DR Update. Heldigvis kan Ricambi dementere historien. Det drejer sig i alt sin enkelthed om, at miljøkravene til motor

køretøjers (udstødningsgasser) er ændret. Det betyder, at Vespa PX ikke mere kan indregistreres. Er du i tvivl, gør man klogt i, at kontakte den lokale synshal. Alle "gamle" Vespaer er ikke berørt af de nye regler. I lighed med de andre år, støttede medlemmer fra Vespa Klub Danmark talrigt op om de store arrangementer (Åleturen, Gråsten Oldtimerløb og ikke mindst Århus Træf 2008). Jeg har selv forsøgt, at deltage i så mange af arrangementer som muligt. Så det er altid en stor glæde at møde gamle og nye medlemmer. Fremtiden tegner sig lys for Vespa Journalen. Mange har sendt gode historier og artikler ind. Men vi får aldrig for meget stof. Så blive endelig ved med at skrive...

Da det er det sidste blad i år, vil jeg til sidst ønske alle en glædelig jul samt et godt Vespa år 2009.

Venlig hilsen Peer Fløjstrup Tanggaard, Præsident

Udgivelsesdatoer for 2008:

1. maj, 1. august og 1. november.



Deadline: 1 måned før udgivelse

Redaktion: Annoncer, billeder og artikler indleveres til lokalredaktøren.

Forside: Ringridning ved årets internationale træf i brædstrup. Arrangeret af Vespa Klub Aarhus.

Print: Grafisk Indtryk, Silkeborg tlf. 8682 0949
info@grafiskindtryk.dk

Turen gik til Tåsinge

Det var med meget kort varsel, men alligevel blev Vespa Klub Fyn repræsenteret med 5 køretøjer ved Sensommersonaten på Sundhøjskolen på Tåsinge. Klubben var speciel inviteret (Veteran køretøjer), da temaet var "For alle +60". Det vi kunne bidrage med, var en køretur med de +60 personer, som mødte frem for at se og opfriske minderne og "kø-reglæden" fra dengang de var unge.

Jeg har ikke tal på hvor mange veteran køretøjer der var – jeg skyder på 60 i alt. Der var biler, motorcykler og scooter. Inkluderet i køreturen blev der taget et billede, så personerne kunne få et minde med sig hjem fra dagen og også et minde om de gode gamle dage. Det var der også mange der fik. De kunne selv vælge hvilket køretøj, de ville køre en tur med. Særlig to Ford T fra 1914 var ekstrem populære, men de var også flotte, virkelig sat op til arrangementet.

Vi valgte en køretur til Troense, ad de smalle veje rundt i det hyggelige kvarter med udsigt over Thurø Sund. På Valdemar Slot skulle vi jo se og beundre den smukke gamle tepavillon. For ikke at forglemme Landet Kirkegård, hvor Elvira Madigan og Løjtnant Sixten Spare ligger begravet. Formanden måtte simpel hen have et billede med hjem til Nanna og børnene, så han kunne fortælle familien om den tragiske skæbne som i 1889 mødte det unge elskende par. Elvira blev 21 år og Sixten blev 34 år gammel.

Det var apotekeren der sørgede for pengene, apoteker Buchs Mindefond, og oppe i sin himmel sørgede den gamle apoteker også for godt vejr. Hele arrangementet startede kl. 10.00. Vi skulle være der kl. 9.30, hvor der blev serveret morgenkaffe, så vi måtte tidlig op, selvom det var søndag.

I Vissenbjerg slog vi følge med Flemming og Birthe. Flemming har lige lavet en super flot trailer, så scooteren kom statsmæssig til Tåsinge, hæftet på den røde "Jaguar".

I Skærbæk startede formanden scooteren allerede kl. 7.00. Trods det tidlige tidspunkt nåede han ikke frem til tiden. Peter fulgtes med Jan og Lilian som endnu tidligere havde påbegyndt turen på scooter fra Vejle. Efter kort tids kørsel gik baghjulet løs på Jans scooter og hvem kører lige med en 24 mm topnøgle i baglommen? Nej vel, men ved fælles hjælp blev problemet delvis løst og med en times forsinkelse nåede de frem. Her kunne vi andre så bidrage med mange gode råd og løsninger på problemet, så Jan og Lilian sidst på eftermiddagen kunne køre til Vejle.

Dagen igennem var der arrangeret mange aktiviteter for de ældre mennesker og vi "unge" måtte gerne deltage i aktiviteterne. Der var bl.a. foredrag med Søren Ryge Petersen, koncert med Hanne Bramsen, Jesper Buhl og Kiki Brandt, som var fyldt med spænding og morskab, indtryk og udtryk, opera musical, sange fra hele verden og ikke mindst fra hjertet. Så var der Vild med dans. Vi blev under kyndig vejledning undervist i folkedans, Afrikansk dans, seniordans, Latinamerikansk dans og danseværkstedet for

mindre mobile (siddende) var åbnet med levende musik. Sangværksted, billedværksted, fremvisning af gamle film og billeder, mulighed for at deltage i gymnastik med "Kaptajn Jespersen", masse af spillemandsmusik, Danninghus lavede æblemost og vi smagte på mosten. Den smagte godt. Der var flere værksteder, bl.a. et apotek, hvor der blev lavet piller, med hænderne, en langsommelig fremstillingsproces, men dejlig at få indsigt i. Der er ikke længere apoteker som fremstiller medicin på denne måde.

Det lokale bryggeri Svendborg Bryglaug havde lavet høstbryg til lejligheden og Hundstrup Mejeri fristede med rygeost. Dette måtte vi jo smage på, også de røde pølser med brød gled ned og kaffe med kage kunne vi lige klare.

Dagen forløb optimal. Vejret var perfekt = masser af sol. Lilian fra Vejle nød en køretur i Poul Thostrups Ford T fra 1914.

Ved firetiden var det tid til at vende næsen hjemad. Vi blev enige om, at afslutte dagen med et stop ved Hundstrup Kro. Flemming mente, at kroen havde tilbud på en 2 retters menu til 75,00 kr. – det var næsten for billig til at være sandt. For da vi ankom til kroen, viste det sig, at det kun er i tidsrummet, søndag kl. 12.00 – 14.00 at der er åbent.

Vi blev derefter enige om at køre hvert til sit. Efter lidt snak kom Flemming så i tanke om; Vi kommer jo igennem Brobyværk på vejen hjem, der ligger en kro, der vist nok har rimelige priser at byde på, for vi må have i tankerne, at Vespa folket, ikke lige er de mest velhavende.

Fremme i Brobyværk fandt vi den smukt beliggende kro med "andedam" og hvad der ellers hører til landsbyidyllen – det hele er der – men plads på kroen? Jo den blev der hurtigt skaffet. Der blev lige ryddet af fra et ålegilde og vupti var der nyvaskede duge på bordene.

Jens genkendte med det samme Krofatter, fordi der for nylig havde været en Tv-udsendelse fra kroen. Det var også grunden til de mange besøgende på kroen. Et rigtig hyggeligt sted – kald det bare "FYN"

Med lidt møje og besvær fik vi presset en rejecoital og en kæmpe schnitzel ned og vi måtte lige smage på hvad det lokale bryggeri kunne byde på. Tiden løb hurtigt så klokken blev 20.00 inden vi var tilbage i Strib. En rigtig super god dag og et vellykket arrangement at tænke tilbage på. Lilian kom i avisen – Fyens Stiftstidende, den 22.09 – med en køretur i en Ford T. Jeg selv måtte på arbejde, for som Birthe jeg er enige om, posten skal ud. Jeg har natarbejde hos Sydjyllands Postcenter i Erritsø. Mandags posten blev sorteret og kom ud til tiden.

Det eneste der kunne have været bedre for mig denne dag, var mange flere deltagere fra Vespa Klub Fyn!

Af Anni Carlsen, Strib. Sekretær i Vespa Klubben

Team Vespa på Internationalt Vespa Træf

For 6 af Team Vespa's medlemmer blev en af Vespa turene i 2008 af en lidt længere karakter, end de plejer at være, idet de besluttede sig for at deltage i det Internationale Vespa Træf fra d. 8.-10. august i Vestbirk ved Brædstrup, arrangeret af Vespa Klub Aarhus. Turdeltagerne var Lene og Hans på Super Sport'en, Malene på sin Gran Luxe og Martin på PX'eren, og Vivi og Ove på LML'en. Susanna og Ole var også med på en del af Træffet. Træf turen blev en meget positiv oplevelse. Turen til Brædstrup blev klaret efter planen via Kalundborg – Aarhus overfarten. Og efter en god nats søvn på Hotellet i Brædstrup var vi helt klar til Træf, lørdag formiddag. Formand Hans Sindberg havde på forhånd været på rekognoscering i området omkring Vestbirk, så Team Vespa gruppen var godt forberedt på opgaven med at finde vej ud til hytten på Gammelstrupvej. Det blev bestemt en mindeværdig oplevelse at rulle ind på Vespa Træffet med mængder af Vespaer alle vegne. Efter "landingen" fik vi hilst på arrangørerne fra Klub Aarhus og checket ind på Træffet. Og så var det ellers tid til at hilse på de mange Vespister, der var med på Træffet, samtidig kunne vi "studere" nogen af de mange specielle og interessante detaljer, de forskellige Vespaer var forsynet med. Der var mange "opfindelser" som var værd at tænke over til eget brug.



En Vespa med en Ford A som "støtteben".

Midt i det hele ankom Otto fra klub Aarhus i sin velrestaurerede Ford A fra 1929, det blev dog hurtigt afsløret, at Otto ikke var kørt "forkert", men havde garderet sig med en sort Vespa 125cc. 1957 på bagagebæreren. Den vakte stor opmærksomhed, og fotoseancen måtte forlænges flere gange.

Velkommen til Træf

Så blev det tid for den officielle åbning af Vespa Træffet, det var jo et Internationalt Træf, og der var deltagere fra både Tyskland og England, så formanden for Klub Aarhus bød velkommen og supplerede med information og praktiske anvisninger om dagens program på flere sprog, med en smule "tysk assistance" fra Team Vespa deltager Vivi.

Flot køretur i Søhøjlandet.

Herefter var det den store tur rundt i "Det Jyske Højland", der var på programmet, først kørte vi mod Ry, og efter et stop der, videre mod Ejer Bavnehøj. Vi fik tid til at nyde en isvaffel i Ry og fik snakket lidt med de lokale Vespa interesserede, der tilfældigt kom forbi parkeringspladsen, hvor Vespaerne var holdt ind. Det blev en meget smuk køretur ad små biveje i det bakkede terræn, perfekt til Vespa kørsel. Fra Ry gik Ruten som nævnt mod Ejer Bavnehøj, men Ove's scooter måtte desværre strække våben på denne strækning, koblingskablet knækkede, og Ove måtte afvente afhentning med opsamlingstransporten efter turens afvikling. Men ifølge de øvrige Team Vespa medlemmer, der klarede hele køreturen uden tekniske problemer, bød turen til Ejer Bavnehøj og tilbage til Træfområdet i Vestbirk på mange flotte udsigter over landskabet, og denne del af køreturen levede helt op til den første meget seværdige del af turen.

Vespa "Ringridning"

Efter den smukke tur rundt i Søhøjlandet var det Træffets underholdningsafdeling, der trådte i karakter, for nu var det nemlig tid for den noget specielle disciplin "Ringridning på Vespa", der var adskillige modige "ryttere", der stillede op, og konkurrencen gav anledning til en masse morsomme situationer, men til sidst blev vinderne endelig kåret. En fin ide fra Træfgruppens side med dette "spøjse" indslag i dagens program.

Dejlign grillmiddag, amerikansk lotteri, og masser af Vespa snak

Nu var det efterhånden blevet spisetid, og Slagteren fra Åbyhøj sørgede for en super lækker grillmiddag, det gjorde nok, at der blev spist ekstra godt, og mange var "på besøg" ved slagteren op til flere gange, det krævede lidt ekstra spisetid, men vi var jo ikke på akkord, og havde tiden for os. Men stille og roligt fik Jens Peder fra Århus alligevel startet det amerikanske lotteri op, og mange gode gevinster blev fordelt blandt træfdeltagerne. Så var der almindeligt samvær for resten af aftenen, og vi hyggede os en tid endnu, inden vi startede Vespaerne, og fandt vejen tilbage til Hotellet i Brædstrup.

Farvel og tak for et Super Vespa Træf!

Søndag gik turen igen ud til Træffet på Gammelstrupvej, for lige at få sagt farvel til de andre Vespister. Stor tak til Træfgruppen fra Klub Århus for et meget veltilrettelagt Træf med mange gode indslag. Turen tilbage til Sjælland gik i friskt tempo, så næsten alle nåede tørskoede hjem, kun Hans og Lene måtte køre i regnvej på den sidste del af turen til Birkerød. Det meget flotte program for 2008 Træffet giver mod på at deltage i det kommende års Vespa Træf. Sommer Træffet 2009 afholdes af Vespa Klub Silkeborg d. 11. - 13. juni.
Ref. Ove.



Aftentur i Vanløse og omegn!

Køresæsonen nærmer sig sin slutning, men tirsdag d. 23 september, kl.18.00, var der endnu engang "dømt" : Team Vespa aftentur, denne gang med udgangspunkt fra Vanløse Torv. Vejret var udmærket, og det satte sit præg på fremmødet, idet vi i alt kunne mønstre hele 8 Vespister og 8 Vespaer. Deltagerne var Formand Hans, Lilli, Jan, Ulrik, Kenneth, Finn, Freddy og Ove., men mange flere kunne have fået sig en fin lille aftentur.



På torvet havde vi hurtigt gang i den sædvanlige, indbyrdes Vespa snak, men denne aften, tillige en snak med flere voksne mænd, og som en positiv overraskelse, også med en yngre, men dog voksen, dame, der udviste interessere for vore klassiske Vespa'er.

Lokalhistorie, og rundt i Vanløse, med indlagt "spisefrikvarter"

Inden vi lagde ud på turen, gav Ove en kort briefing om aftenens rute, og de interessante lokaliteter vi skulle passere undervejs, krydret med nogle historiske kommentarer til Vanløses historie gennem tiderne. Vanløse er almindeligvis en noget "overset" bydel, og hvis man ikke lige bor der, er det "noget" man bare kører igennem, men dykker man lidt ned i historien har Vanløse en hel del seværdige bygninger, kvarterer og gadeforløb, hvoraf turen kun ville forløbe gennem en lille del af "det spændende Vanløse".



Den flotte tur langs Damhussøen var heldigvis indlagt på ruten, og der blev også tid til en pause ved den lille kiosk og grillbar, der ligger "Hist hvor vejen slår en bugt", tæt ved dæmningen, der er anlagt mellem søen og den inddæmmede og drænedede Damhuseng. Et hyggeligt "hjørne" at gøre stop, og meget stemningsfuldt i det svindende lys, der fik de forskellige træer og lyskilder langs søens bredder til at kaste lange spejlbilleder ud over



søens blanke vand, det var lige før, det var et postkort motiv. Men vi fik næsten dårlig samvittighed over at se alle de veltrimmede kondiløbere, af begge køn, der ustandseligt kom forbi, medens vi bare stod ved "hjørnet af Damhussøen" og nød synet, men samtidig også blev mindet om, at man nok burde motionere mere. Turen startede, som nævnt, kl.18.00, og for nogle er det lige midt i spisetiden, og som sædvanligt var der derfor nogle af deltagerne, der ikke havde fået stillet sulten hjemmefra, men det var der råd for i den lille grillbar med de tjenende (= tager sig godt betalt) ånder, og selv om det tog sin tid at få effektueret bestillingerne, lykkedes det da, at få serveret det bestilte og få taget toppen af sulten.

Fra Damhussøen over Bellahøj til Genforeningspladsen

Under hensyntagen til årstidens tidlige tussmørke, kunne det kun blive til en kort distance vi skulle tilbagelægge, så turen gik nu videre ad den gamle Landsbygade, Toftøjevej, og forbi Fossgården, som er en af de meget få gamle gårde, der stadig er tilbage i Vanløse fra før udflytningen tog fart, dog i noget beskåret tilstand, idet halvdelen af gården er fjernet af hensyn til en vejgennemføring. Videre ad Krogebjerg langs Krogebjergparken, som også er et af de grønne åndehuller i det nordvestlige Vanløse. Den sidste del af turen gik



lækkert. En beskeden, men hyggelig restau-rant, hvis prisniveau er absolut humant, og som indbyder til et besøg en anden gang, - også hvis man lægger vejen forbi Genforeningspladsen, uden for klubregi.

Tiden var "en anelse" fremskreden, men vi gav os alligevel tid til det hyggelige samvær med lidt sjov og lidt alvor, samt drøftelse af de forskellige problemer, der kan være forbundet med at køre Vespa, og gode muligheder for at kunne støtte sig til andre Vespisters erfaringer med lignende "tekniske vanskeligheder", f. eks, hvis Forstøddæmperens nederste gummibøsning skrider ud af fatningen, som det skete undervejs, på Freddy's Sprint, men den situation var der åbenbart ingen, der havde oplevet før. Løsningen var en ny Støddæmper. Sådan !.

Tiden går umærkeligt i godt selskab, og vi måtte sluttelig erkende, at det var på tide at vende Vespa'erne hjemad igen, efter endnu en rigtig hyggelig aften, og udtrykke en tak til "Tilrettelæggeren" af en interessant tur rundt i Vanløse.

Ref. Freddy og Ove.



op over Bellahøj og ned til de smukke Bakkehuse ved Hvidkildevej, som vi, til nogen forbavselse for beboerne, Zig Zaggede ind imellem, hvorefter vi endte ved Genforeningspladsen og stoppede foran "Lotte's Sportscafé", hvis eksistensgrundlag hovedsagelig er baseret på gæster og brugere af København Boldspil Union's (KBU) faciliteter på - og omkring Genforeningspladsen, der har fodboldbane og baner til mange andre sportsgrene på pladsen, en lidt anderledes brug af en plads. Som en service for de skøjteglade, kan vi oplyse, at der her på Genforeningpladsen anlægges en kunstfrosen skøjtebane i månederne dec., jan. og - feb.

Besøg på "Lotte's Sports Café"

Hos "Lotte" kan man købe "Dagens ret", der hurtigt står på bordet, og dem der ikke fik nok ved "Damhusgrillen", kunne her købe en kæmpeportion for 35 kr. og blive mætte. Team Vespa stod for aftenens Kaffe ad libitum og kage som var "Lotte's" egen hjemmebagte Blomme og Æbletærte på kagebund. Meget



Ilse og Finn turen igen igen

Kl. 915 samledes vi foran Formandens adresse for at drage ud i det jyske sommerland, der var meldt byge-vejr, men det var jo en tradition at på Ilse og Finn turen var der altid sol og varme. Efter starten hvor vi fulgte vor formand, gik det over stok og sten til vi nåede Kjellerup så slog fornuften igennem og tempoet blev så vi igen kunne se os lidt omkring, og mon ikke der var nyt selv på kendte veje. På en gård gik der nogle "køer" med nogle horn jeg ikke havde set før, efter granskning fik jeg at vide at det var Skotske højlands køer, de lignede meget dem der bruges til tyrefægtning undtagen at de var rødbrune, nå men vi nåede da ud til Fru Ilse og hendes smed Finn, og vanen tro vankede der morgenkaffe med både hvid og klar fløde, samt noget de kaldte bitter, efter dette traktement,



skulle Ilse's hunde lige jages ind i huset for den ene kunne ikke lide lyden af Vespaer, så bliver den helt ustyrlig. Herefter gik starten til en pragtfuld køretur gennem bakker og dale med kornmarker klar til at høstes og majsmarker der stod høje og grønne knapt modne endnu, men de gav læ for en kraftig sidevind, vi kørte gennem Dollerup Bakker over til Hal hvor der vanligt var pause, her blev der så mulighed for Mandfred at justere lidt på maskineriet der havde drillet lidt,

men frem ad gik det igen ind gennem Viborg for nu skulle den med bragte mad fortæres, som sædvanlig nede på Borgvold, efter både den medbragte mad, samt varme pølser og is, tog Finn igen den gamle scooterhjelm på, dette betød opbrud, nu skulle vi videre, af veje vi ikke havde set før. igen var der storslået natur med lyngbakker, og pludselig befandt vi os kørende på en vej i Lyngens verden hvor der var mange Kæmpehøje, der blev fortalt at der var nummer på højene, men jeg var nu så overrasket over de mange høje så det var helt uden for min pædagogiske rækkevidde det der med numrene. Så gennem flere landsbyer til Rindsholm med en lille pause som jeg lige kunne benyttede mig af, det var noget med noget af kaffen der ville ud i det fri. Herefter gik det ad kringlede veje som om vi ikke havde kørt på før, den slags der førte os igennem små landsbyer, til vi igen nåede Ilse og Finns hjem i Hvam, og om ikke Ilse havde lavet kaffe med kage til, nu gik snakken igen om alt vi havde set, og da tiden kom hvor vi skulle bryde op tillod jeg mig for en sikkerhedsskyld at melde mig til turen i 2009, det samme gjorde Jens. For en god ordens skyld skal det lige bemærkes at det blev regnvejr på turen, jeg fik 2 dråber, jeg lade så mærke til at Finn ligesom kiggede lidt op, og så fik vi ikke mere vand den dag, der var vist noget med en aftale.

Ilse og Finn skal begge have en stor tak for dette arrangement, det fortjener de. Hilsen fra alle deltagerne.

Fra den gamle "gemmer"

Fra den gamle gemmer er der fundet en sang anno 1955. Sangen blev brugt ved en sommerudflugt i firmaet F. Bülow & Co. Firmaet importerede/forhandlede efter mine oplysninger Vespaer i 50' og 60'erne.

Sagen har i alt 15 vers – jeg skal skåne læserne for alle vers – og bringer 2 vers, hvor det kære motoriserede køretøj Vespa er nævnt.

Prøv selv om du kender melodien. Det er ikke lykkedes for mig.

Lars Kingo, VKV

En SILDESANG

at synge ved F. Bülow & Co. A/S's sommerudflugt
lørdag, den 10. september 1955

I dag vi synger en lille vise
om alt og alle der morer os.
Her er refrainet til denne vise
og syng så syng så på livet los:

Refrain:
Du er bestandig i mine tanker.
Du er som solskin på livets vej.
Ene for dig mit hjerte banker
Ih - hvor jeg - Uh - hvor jeg elsker dig.

En flot Scooter har "TANKE-PETER"
i flotte farver (det synes han)
en VESPA Cowboy - en hel Cassidy,
når søvnen kommer, så drømmer han:
Refrain:

Hvis OSCAR HANSEN han bli'r forstyrret
af VESPA og så lidt "hyggesnak"
Det ikke ændrer, at vore vogne
til tider trænge ka' til "en tak"
Refrain:



www.vespa-klub-aarhus.dk

Formand og Redaktør

Ole Mansfeld
Vølundsvej 4, 1. sal
8230 Åbyhøj
tlf. 2230 6564
formand@vespa-klub-aarhus.dk

Kasserer

Jørgen N. Christensen
Skejlbygårdsvej 290
8240 Risskov
tlf. 8621 2798
jnc@oncable.dk

Bestyrelsesmedlem

Dung Tien Vu
Odensegade 32, 2. tv.
8000 Århus C
tlf. 2427 7374, dtv@privat.dk

Jens Mondrup
Lilleringvej 36b
8462 Harlev
tlf. 8694 1001
info@alu-danica.dk

Sekretær

Per Høyer
Vibyvej 69, 8230 Åbyhøj

Kontingent

alm. medlemskab kr. 200,00
Familie medlemskab kr. 300,00
+ indmeldelsesgebyr kr. 50,00

Nyt fra formanden

Tusind tak for et sjovt træf!

Kære deltager ved vort Sommertræf 2008 - uden dig var det aldrig blevet så godt!

Her godt en måned efter at have afholdt træf er tingene ved at have sat sig og klubben har flere deltagere modtaget CD'er med billeder. En stor stor tak for disse. Du vil kunne finde dem via fotoalbum i menuen.

Der ligger beskrivelser om træffet fra både Team Vespa Øst og Vespa Klub Vestjylland. Tusind tak for dette. Samtidig skal de virksomheder der har sponsoreret gaver til vores træf have en kæmpe stor tak. Det drejer sig om:

- www.scootergaarden.dk
- www.vinoble-favrskov.dk
- www.slagter-fisker.dk

Se altid klubbens kalender på www.vespa-klub-aarhus.dk for sidste nyt.

*Med venlig hilsen
Ole Mansfeld*



www.vespaklubsilkeborg.dk

Formand

Jørgen Jørgensen
Borgervænget 2, 8600 Silkeborg
tlf. 8682 9508 / 2041 0698
jhhj@mail.dk

Kasserer

Søren H. Jørgensen
Dalvejen 117, 8600 Silkeborg
tlf. 86804067
shornbak@post.cybercity.dk

Sekretær

Finn Nielsen
Gl. Hærkrovej 24, Hvam
8620 Kjellerup
tlf. 8666 7220
ifnielsen@mail.dk

Redaktør

Armin Dejori,
Ryesgade 21,
8600 silkeborg.
armin_dejori@hotmail.com
Tlf. 2049 1224.

Klubmøde

1. Torsdag i måneden
Nattergalevej 1
Pavillon P4
8600 Silkeborg

Kontingent

alm. medlemskab kr. 200,00
Familie medlemskab kr. 250,00
+ indmeldelsesgebyr kr. 50,00

Nyt fra formanden

Ja så er det jo ved at være den tid hvor den tohjulede skal i hi så sørg nu for at få den gjort godt ren så den ikke står og rustner på det forkromede og de vitale dele bliver konserveret, så vil den også have det godt når man pakker den ud til foråret. Men ellers har det jo været et rigtig godt år med masser af gode ture, så jeg håber at vi også ser hinanden her i den mørke tid til hygge og sn ak.

Til alle Vespa ejere og deres familier vil jeg ønske en glædelig jul og godt nytår.

*Venlig hilsen
Jørgen Jørgensen*

PS. Velkommen i bestyrelsen til Armin Dejori, som er ny redaktør.

*Med venlig hilsen
Jørgen Jørgensen*

Klub - Aktiviteter

November

06 Klubmøde

December:

04 *Julehygge

De med * mærkede aktiviteter kræver tilmelding til formanden eller kassereren.



www.vespa-klub.dk

Formand

Hans P. Sindberg
Bellisbakken 59
3460 Birkerød
Tlf. 4581 7397 / 2349 6836 / 2374 5763
hans.p.sindberg@privat.dk

Kasserer

Flemming Iversen
Hørager 18, 2690 Karlslunde
Tlf. 4615 0568
fl.iversen@privat.dk

Webmaster

Jan Haugsted
Olsbækklund 8, 2670 Greve
Tlf. 4390 6116
jha@tpradio.dk

Bestyrelsesmedlem

Ole Haag
Langelandsvej 45, 2. tv
2000 Frederiksberg
Tlf 4081 1577
info@vespaparts.dk

Bestyrelsesmedlem/ lokalredaktør

Ove Jensen
Høgholtvej 4. 1. tv, 2720 Vanløse
Tlf. 3871 6613 / 2248 7180
ovejen@webspeed.dk

Kontingent

Alm medlemskab kr. 200,00
indmeldelsesgebyr kr. 100,00
alm. medlemskab dækker
også husstandsmedlemskab

Nyt fra formanden

Så lakker det mod enden for køreture på Vespaen i 2008. Det blev et år med rigtig mange gode ture og sammenkomster. En af de store oplevelser blev turen til Århus Træffet, håber rigtig mange af vore medlemmer vil med til 2009 Træffet i Silkeborg. Det bliver d. 13.-14.-15. juni. Vi fik nogle gode ture med besøg hos Team Vespa medlemmer, med kaffe og kage i haverne. Det er en af de former for ture, jeg håber, der kommer flere af i næste sæson. Det er nu vi skal tilrettelægge næste års ture, så jeg ser frem til en masse forslag med rundture i netop dit lokal område.

Der ligger en indbydelse til 50 års Jubilæumstræf fra Vespa-club Luneburg i Tyskland, distancemæssigt vil det være overkommeligt. Det oplyses, at medlemmerne i Club Lüneburg er flinke til at deltage i Træf i Danmark. Datoen for Jubilæumstræffet er d. 8. og 9. august.

Det går fint for klubben, der kommer hele tiden nye medlemmer til, og vi hygger os, når vi mødes, men det kunne være hyggeligt også at møde dig, som vi ikke har set endnu, husk når vi kører, er det langsomste Vespa, der bestemmer farten. Og husk, når du skifter postadresse eller mailadresse, at meddele det til bestyrelsen, så du også modtager næste nummer af Vespa Journalen.

Er der nogen, som vil bruge tid og viden på at hjælpe andre med deres Vespaer, hører jeg gerne fra jer, vi er ikke alle lige "tekniske".

Har du indlæg til bladet, så kom endelig med dem, der må være nogle af vore medlemmer, der har haft oplevelser med deres Vespa, de gerne vil dele med andre. Selv om det snart er jul og nytår, så husk at vi først afslutter 2008 klubaktiviteterne lørdag den 29 november, hvor vi mødes kl. 14:00 på Sankt Hans Torv. Det er ikke en betingelse at komme på Vespa den dag. God jul godt nytår.

Hans.

Klub - Aktiviteter

29. november	"Lukker og Slukker"
Mdested	Sct. Hans Torv. Kl. 14.00



Formand

Kaj Lorentzen
Lille Urlundvej 7, 7500 Holstebro
tlf. 9743 5840
klorentzen7@dlgmail.dk

Kasserer

Ingo Andersen
Heimdalsvej 9, 7500 Holstebro
tlf 97426453
ingo-lydia@andersen.mail.dk

Sekretær

Ole Jensby
Kildevej 46, 7500 Holstebro
tlf. 9741 2916
ojensby@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem

Elo Kjærgaard Jensen
Krogshvej 24, 7500 holstebro
tlf. 9740 4952, elo@privat.dk

Bestyrelsesmedlem

Lauge Domino
Emilielystvej 72a, 7620 Lemvig
tlf 97821922 / 40341922

Kontingent

alm. medlemskab kr. 200,00

Nyt fra formanden

Så er tiden igen inde til lidt fra vor kære klub.

Sæsonen er nu på hæld, for ikke at sige slut og vi må konstatere at turen til Thorsminde var sidste udkald rent køremæssigt. Det var for øvrigt en dejlig tur med servering i form af klubbetalt kaffe og kage ved Strandingsmuseet i Thorsminde.

Turen forløb stort set som planlagt med nogle ophold pga Elo's motorproblemer med sin nye GS, som skulle på sin første tur i mange år inden restaurering.

Vi kom dig godt hjem trods alt. Fra Lemvig stødte Lauge til og Siden Ib fra Struer som nu igen er blevet kørende.

Med hensyn til Den kommende generalforsamling, som finder sted hos Michael bedes forslag indsendt til Ole i rintig god tid, idet der vil blive udskiftet i bestyrelsen og nye bestyrelsesmedlemmer kan blive orienteret i god tid.

Mød venligst op og vær med til klubbens beståen.

Har nogen noget til salg eller haves nogle mangler til reparationsarbejdet i den kommende vinter kan der gives fortsat annonceres i bladet eller gives meddelelse til bestyrelsen så der kan annonceres ved førstkommande udsendelse fra sekretæren.

Der takkes hermed for deltagelse ved sommerens mange arrangementer som har haft temmelig beskeden deltagelse, men det er selvfølgelig op til den enkelte.

Jeg kan anbefale at se på hjemmesiderne fra de øvrige klubber. Her er megen Inspiration at hente.

mvh Kaj



1996

Formand

Peter Wulff Nørholm
Overgade 2
7000 Fredericia
tlf. 7620 0250 / 2149 4443
peter@ricambi.dk

Kasserer

Trunte og Peter Lars Nielsen,
Lyøvej 34, 5466 Asperup
tlf. 64481979
PLN@DBmail.dk

Sekretær/Redakteur

Anni Carlsen
Mosevænget 8, Strib
5500 Middelfart
tlf. 6440 2489 / 3024 8921
anni-tribonit@stribnet.dk

Kontingent

alm. medlemskab kr. 200,00
familie medlemskab kr. 300,00
+ indmeldelsesgebyr kr. 0,00

Nyt fra formanden



Generalforsamling i Vespa Klub Fyn

Tirsdag, den 18. november 2008, kl. 18.00
hos restaurant Artis Kokken, Østergade 62, 5500 Middelfart

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse, formand, suppleant samt revisor
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vi starter med generalforsamlingen som varer til kl. ca. 19.00. Derefter vil der være buffet. SPIS HVAD DU KAN.

Klubben tilbyder dette arrangement incl. den første øl/vand til medlemmer med evt. ledsager, ganske gratis. Det eneste du skal gøre, er at give besked så hurtigt som muligt og senest den 10. nov. til:

Peter Nørholm: 21494443 e-mail: Peter.Norholm@gmail.com
eller

Anni Carlsen 30248921 e-mail: anni-tribonit@stribnet.dk



2000

www.vespa-klub-vestjylland.dk

Formand

Peer Fløjstrup Tanggaard
Willemoesgade 52, 6700 Esbjerg
tlf. 7512 3371 / 2064 4979
vespa@vkv.dk

Kasserer

Carlo Ernstsen
Hassellunden 87, 6705 Esbjerg Ø
tlf. 7514 0442, carlo@vkv.dk

Bestyrelsesmedlem

Niels Holgersen
Styrmandsvænget 194
6710 Esbjerg V
Tlf. 7511 7710, niels@vkv.dk

Revisor

Arne Lauridsen
Nordalsparken 37
6710 Esbjerg V
tlf. 7515 2062, arne@vkv.dk

Suppleant/ Lokalredaktør

Lars Kingo
Liljevej 3, 6705 Esbjerg Ø
tlf. 7514 1328, lars@vkv.dk

Kontingent

alm. medlemskab kr. 200,00

Nyt fra formanden

Vespa Klub Vestjylland har eksisteret i 8 år. I skrivende stund er vi 77 medlemmer.

Allerede nu er vi begyndt at planlægge klubbens 10 års fødselsdagsfest. Hvis det går som klubbens bestyrelsen håber, lejer vi en KÆMPE hytte som ligger ved en af Vestkystens kendte badebyer. Vi håber selvfølgelig, at rigtig mange kommer og besøger os på dagen - mere om det senere.

I årets løb har der været 5 fællesture for medlemmerne af VKV. Ikke alle ture har været lige godt besøgt. Men dem som har deltaget, vil garanteret skrive under på, at det har været rigtig hyggeligt. Bestyrelsen forsætter ufortrødent med at planlægge ture. Vort håb er, at mange flere vil deltage - også selvom det bliver et "langt sejt træk" (citater: ukendt folketingsmedlem).

Dagene bliver nu meget hurtigt kortere og inden længe har vi set de sidste solstråler. Det betyder som regel, at der skal laves store og små reparationer på "modellen". For mit eget vedkommende bliver der tale om en stor reparation. Min Vespa skal skilles ad og males om, så den til foråret genopstår som fugl Phønix.

Når længslen efter sommeren 2009 bliver for stor, så klik ind på VKV's hjemmeside og læs nogle af de mange beretninger som er under linket fotoarkivet.

Hvis du har stumper eller sågar en hel Vespa til salg, så husk at benytte køb & salg siderne på klubbens hjemmeside. Der er rigtig stor interesse for Vespaen og det ville være synd ikke, at få endnu flere på "hjulene" igen.

Husk vi afholder generalforsamling den 8/11. Kl. 11.00 På adressen. Cort Adelers gade 9-11. 6700 Esbjerg.

Husk også at betale Jeres kontingent for 2009 inden den 15/1 2009, ellers vil i automatisk blive udmeldt. Her er vores konto nr. 7701 0140648.

Peer Tanggaard, Formand
Vespa Klub Vestjylland

NORDISK VETERAN

– gammel kærlighed ruster ikke



KUNDEFORDELE

- 25% rabat på veterankøretøj nr. 2, hvor der tegnes ansvar og kaskoforsikring
- Forsikringssummen aftales individuelt efter køretøjets dagsværdi
- Aftale med Dansk Autohjælp (kun for veterankøretøjer)
- Der ydes yderligere rabat, såfremt du er *plus*KUNDE i Alm. Brand.



Midtermolen 7 · 2100 København Ø
Telefon 70 21 70 75 · Fax 70 21 70 76
E-mail: nordisk@veteranforsikring.dk

Ring og hør nærmere om vores tegningsregler og kundefordele, eller klik ind på vores hjemmeside:

www.nordiskveteran.dk